

ZOMERSE CONTROLE

een dag aan boord bij controleurs Jan en Piet

Met de winter voor de deur blikt Haaye Hoekstra terug op een dag dat de jassen aan de kapstok konden blijven. Als lid van de werkgroep 'Voorlichting en Promotie' stapte hij aan boord bij de federatieve controleurs Jan Rozenberg en Piet Roedema voor een zomerse controle.

DOOR HAAYE HOEKSTRA

Al varende langs de fraaie visstekken aan het Berltsumer Wiid en de in het groen liggende aanlegplaatsen bij Ried en Dongjum, genieten controleurs Piet Roedema en Jan Rozenberg van de omgeving. Op weg naar hun eerste controle stuurt het tweetal de boot naar het Van Harinxmakanaal. Vanaf hier zet het controleteam koers naar Harlingen. Het duurt tot net voor Harlingen voordat het team de eerste visser van de ochtend treft. De jeugdige hengelaar vist zonder VISpas en zonder begeleiding van pa, die

Piet Roedema.



even verderop aan de koffie zit. Jan en Piet leggen de regels rond de VISpas aan vader en zoon uit. Na het overhandigen van een JeugdVISpas en een sticker zet de controleboot koers naar Harlingen, waar ze geen vissers aantreffen. De controleurs besluiten om via Franeker richting Leeuwarden te varen.

ZEER VERRAST

Vlak voor Dronrijp krijgen Jan en Piet een snoekbaarsvisser in zijn bootje in het vizier. Deze man heeft de papieren keurig voor elkaar en de twee voortjes aan de hengels zijn zo dood als een pier. Even verderop zit midden tussen het riet een vaste stokvisser. De hengel valt door de grijze kleur amper op. Het duo kan de boot op enige afstand afmeren en Jan gaat op onderzoek uit. De visser is zeer verrast dat er plotseling iemand naast hem staat. Hij vraagt waar Jan zo snel vandaan komt. Na het tonen van de VISpas en een praatje kan de controleboot weer op weg.

Ter hoogte van Deinum wordt het zowaar druk op de wal. Aan de ene kant van het water een groepje wedstrijdvisser, aan de andere kant een bootje met een echtpaar dat gezellig samen zit te vissen. Jan controleert de wedstrijdvisser en Piet gaat een praatje maken met het stel dat aan de overzijde afgemeerd ligt. De wedstrijdvisser zijn net bezig hun spullen op te ruimen, maar de VISpassen en vangstboekjes worden met alle plezier getoond. De heren zijn een gezellig dagje uit en gaan na afloop nog lekker uit eten. Na een geanimeerd



Jan Rozenberg.

gesprek over het huidige rallyvissen met ringetjes en/of scorekaarten en het oude 'tasjesvissen' is iedereen het erover eens dat de huidige variant een veel positiever beeld geeft van de sportvisserij dan die waarbij de vangst in een tas verdween.

SNELVAARDERS

Op de terugweg naar Berltsum komt de controleboot een jong stel tegen in een snel varende speedboot. De boot heeft geen registratie en dodemansknop. Jan en Piet attenderen het tweetal op de huidige prijzen van boetes voor dergelijke overtredingen. De laatste witvisser die een controle krijgen, blijken net als de andere vissers van deze dag de papieren allemaal keurig in orde te hebben. De jeugd in deze groep vissers, krijgt van het controleteam een sticker uitgereikt.

Het is een productieve dag geworden. In totaal hebben Jan en Piet 22 sportvisser gecontroleerd en twee snelvaarders aangesproken. De belangrijkste conclusie die het tweetal trekt is toch wel dat de meeste vissers die zij tegenkomen hun papieren goed in orde hebben. En zo hoort dat ook.



SPORTVISSSEN OP DE M.S. MARKOL



Geconcentreerd en met volle overgave wordt er gevist.

Sinds een aantal jaren kunnen mensen met een beperking een week vakantie vieren in Earnewald. Zij verblijven daar in twee vakantiehuizen en aangezien het een waterrijk gebied is, hebben de vakantievierders de hele week de beschikking over een speciaal voor hen ingerichte rondvaartboot. Jan Drewes voer een dag mee als 'sportvisbegeleider'.

DOOR JAN DREWES

De M.S. Markol is speciaal ingericht voor mensen met een beperking. Rolstoelers worden met een lift aan dek gebracht en binnen is alles ingericht op mensen die minder mobiel zijn. Op het achterdek is ruim plaats om comfortabel en veilig te vertoeven. Alle ramen aan de zijkanten kunnen omhoog worden gezet, zodat ook binnenzitters van het mooie weer kunnen genieten. Een dag vissen in de Alde Feanen staat altijd op het vakantieprogramma. Hier vind je prachtig beschutte visstekken. Terwijl mijn dag begint met het klaarmaken van de hengels, zorgen de kapitein en zijn vrouw, de vrijwilligers en begeleiders ervoor dat alles klaar is voor vertrek.

Als iedereen is ingescheept, komen de eerste vragen over de visstek en de methoden. Hendrik heeft zijn eigen

werphengel met zilveren molen meege-nomen. Subtiel laat hij me weten dat hij mijn visspullen niet ziet zitten. Hij gaat met zijn eigen materiaal aan de slag.

GOUDEN MEDAILLE

Zodra we een mooie stek hebben gevonden, gaat een aantal ramen omhoog. Op het achterdek zitten de eerste vissers te wachten op hun hengels. We peilen, doen maden aan de haken, voeren een beetje en na een minuut of tien is iedereen visklaar. De eerste voorn is snel gehaakt. Mijn taak is nu het onthaken en de spullen weer visklaar maken. Iedereen is nu geconcentreerd en vol overgave aan het vissen. Elke vangst wordt uitbundig gevierd. Klaas vliegt na elke door hem gevangen vis naar zijn begeleidster en omhelst haar alsof hij net een gouden medaille heeft gewonnen. Aan het einde van de dag kom ik afgepeigerd thuis. Het is een topvisdag geweest en volgend jaar ben ik zeker weer van de partij.

Meer weten over de mogelijkheden die M.S. Markol biedt aan mensen met een beperking? Surf naar www.msmarkol.nl.

De M.S. Markol is helemaal ingericht voor mensen met een beperking.

